

INVITATION TIL KREDS ROSKILDES ÅRLIGE WEEKENDTUR 16.-18. SEPTEMBER 2016

Kære alle - nu er sommeren forhåbentlig lige ved at komme for alvor.

Derfor er det vist på høje tid at sende invitation ud til vores årlige weekendtur.

Vi gentager successen fra sidste år og tager igen afsted til Helsingør Ferieby.

Den opmærksomme læser (og dem som har deltaget de sidste år) vil hurtigt bemærke, at datoen er ændret i forhold til "hvad vi plejer". **I år ligger weekenden først fra fredag den 16. september til søndag den 18. september 2016.**

Helsingør Ferieby består af 40 huse samt nu to fælleshuse. Det ligger tæt på skov og vand og har en dejlig sø i midten. (det ligger faktisk næsten i en skov) Det ene fælleshus rummer ca. 60 spisende gæster mens det nye, som lige er bygget rummer ca 100 spisende gæster, så i år kan vi alle sammen side indendørs og spise uanset vejret. Området byder også på fodboldbaner, græsarealer, bålplads, god udsigt m.m. Vi har det hele for os selv hele weekenden – der er kun OS i hele feriebyen.

Du kan læse mere om Helsingør Ferieby her <http://folkeferiefonden.dk/feriebyen/>

Weekenden er stort set planlagt – der mangler blot lidt små detaljer. Men som det ser ud nu kommer den til at forløbe cirka sådan her :

Fredag :

Ankomst fra kl. 15. I får nøgle til jeres hus og finder jer tilrette. (Man er velkommen til at komme før og gå en tur el.lign. men husene er først lovet klar kl. 15.00).

Kl. 19.00 vil der være et grillarrangement med lidt forskelligt at spise. Der skulle være lidt for enhver smag. Desuden vil den berømte soft-ice maskine med diverse drys naturligvis blive tændt (den tør vi ikke lave om på).

Efter maden kommer der en proff. historie-fortæller og underholder omkring bålet (hvis det er vejr til det ellers har vi jo heldigvis vores fælleshuse). Han hedder André Solo og var meget underholdende sidste år. Han er rigtig god til at fange opmærksomheden hos mange aldersgrupper. Så må vi se hvad han kan ryste ud af ærmet i år.

Lørdag :

Kl. 8.00-10.00 vil der være morgenbuffet med dejlig morgenmad i fælleshusene.

Kl. 10.00 vil der ankomme et lille intimt cirkus, som hedder Cirkus BellaDonna. De har bl.a. en lille gris med og de arbejder som små work-shops, hvor vi kan være med til alt det vi vil. I løbet af dagen kan man så komme og gå i cirkusset og være med eller blot kigge på. Uanset hvad man vælger er det meningen, at der sluttet af kl. ca. 14.30 med en cirkusforestilling, hvor forhåbentlig nogle glade både børn og voksne er deltagende. Forestillingen varer ca. 1 time. Det skal nok blive sjovt.

Læs om Cirkus Belladonna her <http://www.cirkusbelladonna.dk/>

Undervejs (kl. 12.00-14.00) vil der være en smør-selv-frokost buffet i fælleshusene.

Kl. 18.00 lørdag aften er der så middags-buffet og naturligvis er soft-ice maskinen igen tændt, så man også kan få en lille dessert.

Søndag:

Denne dag starter ligeledes med en dejlig morgen-buffet kl. 8.00-10.00. For dem der har lyst slutter vi weekenden af med en gang rundbold på fodboldbanen (kl.10.30). Man har naturligvis også mulighed for at gå en tur, spille fodbold el. hvad man ellers har lyst til. Vi skal blot være ude af husene kl. 14.00.

Ind imellem alt dette har vi forhåbentlig fået snakket og hygget en masse på kryds og tværs. Men stadig er det jo op til den enkelte familie, hvor meget man kan/ønsker at deltage.

Vi arbejder lidt med et par ideer om, at der måske skal laves et "stillerum" for de mindste børn i en del af det nye fælleshus, som kan lukkes af. Tænker at det skulle være tegne- og filmrum. Desuden tænker vi evt. at lave et "spillehus" for de større børn, hvor der evt. kan spilles FIFA el. andet. (vi har 1-2 FIFA instruktører blandt os). Men det arbejder vi videre med og det afhænger bl.a. hvor mange der tilmelder sig weekenden.

Jeg kan ikke pt oplyse hvad buffeterne kommer til at indeholde, men jeg skal nok sende menuen ud senere til de tilmeldte deltagere. Og jeg kan love, at der bliver noget for enhver smag og delt op hver for sig, så man selv kan blande tingene.

Prisen for hele weekenden incl. forplejning (dog skal man selv medbringe drikkevarer udover vand, saftvand, kaffe og the) er kr. 1.500,-.

Hvis man gerne vil med på turen er det først til mølle princippet og man tilmelder sig på vores hjemmeside www.au10sme.dk, hvor der under arrangementer er lagt en tilmeldingsblanket ind.

Betalingen bedes venligst indbetalt til vores konto reg.nr. 2280 konto nr. 6886 620 096 **senest den 20. juli 2016.**

Alle husene er indrettet med et lille soverum med 2 x 2 køjesenge, hvor døren kan lukkes. Desuden er der en sovesofa i stuen, så der kan sove max. 6 personer i husene. Der må ikke medbringes kæledyr.

Lidt praktisk :

Drikkevarer:

Til morgenmåltiderne vil der være isvand, juice, kaffe og the. Til de øvrige måltider vil der være isvand og saftvand efterfulgt af kaffe og the – kaffe og the kan vi også selv lave i løbet af dagen eller der er mulighed for det i husene.

Hvad I ellers ønsker at drikke af øl, sodavand, vin og spiritus **bedes I selv medbringe**. Vi må tage det hele med i fælleshuset.

Allergi:

Hvis der er nogen af jer, som har allergier overfor noget (altså mad-mæssigt), så skriv til mig hurtigst muligt og **senest den 20. august**. Så vil jeg formidle det videre og der kan blive taget hensyn så vidt muligt.

Sengetøj/håndklæder:

I skal selv medbringe sengelinned og håndklæder til alle. Dog vil der være mulighed for at bestille linnedpakker, hvor der både er sengelinned, et stort og et lille håndklæde i pakken. Det koster kr. 75-100,- pr person og hver familie skal selv sørge for afregning af dette i receptionen. Hvis I ønsker linnedpakker vil det være en fordel at bestille dem på forhånd, så de ligger klar i jeres hus. Bestilling **senest den 20. august** på mail til mig – så sender jeg en samlet bestilling til Feriebyen.

Tøj m.m.:

I kommer selvfølgelig i det tøj I har lyst til og har det rart med, men husk at husene ligger halvt inde i en skov, så hvis vejret op til weekenden har været dårligt (det bliver jo godt i weekenden, det har jeg bestilt) så husk måske noget fodtøj, som kan tåle lidt mudder, vådt græs m.m. og evt. regntøj.

Babyudstyr:

Hvis nogle af jer har brug for babyudstyr i form af seng og/eller høj stol, vil det også være en fordel at vi bestiller det i forvejen. Skriv til mig **senest den 20. august**, hvis I har brug for noget af dette. Den ekstra udgift hertil betales af Kreds Roskilde.

Betaling:

Som nævnt koster det kr. 1500,- pr. familie at deltage. Beløbet bedes venligst indbetalt på vores konto i Nordea. Reg.nr. 2280 konto nr. 6886 620 096 **senest den 1. august 2016**.

Det var lidt af det praktiske.

Jeg vender tilbage efter sommerferien ca. 2-3 uger før weekenden til alle jer som har tilmeldt jer med de sidste praktiske informationer.

Ellers er der vist bare tilbage og ønske jer alle sammen en dejlig sommerferie.

Hvis du vil høre mere om weekenden, er du velkommen til at kontakte Trine på tlf.nr. 51920767.

Vi glæder os til at se en masse af jer til september.

Hilsen Kreds Roskilde
Trine Speiser